



“Hoe mooi is het om aan de basis te staan van de vorming van nieuwe burgers? Samen met de ouders leg je de fundering, dat geeft enorm veel voldoening.”

Wie ben je en wat doe je?

Ik ben Arletta Hoogstad en werk als groepsleerkracht op de Van Houteschool. Ik sta voor de kleuters.

Hoe ben je in het onderwijs beland?

Van kinds af aan was ik al dol op kinderen. Ik wist al heel jong dat ik het onderwijs in wilde en dan vooral richting het jonge kind. In eerste instantie werd ik tegengehouden in mijn keuze, want (je gelooft het niet...) er was een behoorlijk overschot aan leerkrachten in die tijd en daardoor weinig perspectief. Maar ik heb mijn hart gevolgd en ben uiteindelijk aan de slag gegaan in de invalpoule in Amsterdam. Ik woonde in Den Haag, maar daar was geen werk. Mijn eerste opdracht was voor een groep 1, waar ik vol goede moed heen ging. Bleek het groep 1 van het voortgezet onderwijs te zijn! Dat is wel even iets anders als je rekent op kleuters..... Vervolgens gestart op basisschool de Bijlmerdrie en uiteindelijk terechtgekomen op de Van Houteschool in 1997. En nooit meer weggegaan!

Wat maakt jouw baan zo leuk?

Het is ontzettend dynamisch, er gebeuren altijd onverwachte dingen. De onbevangenheid van (jonge) kinderen vind ik prachtig. De kinderen maken je keer op keer vrolijk en houden je jong. Het is super om de ontwikkeling van zo dichtbij mee te maken en bij te dragen aan de basis.

Waarom past dit goed bij jou?

Ik heb een enorme affiniteit met de doelgroep en het werken op het SBO. Vooral het in kaart brengen van ieders individuele, specifieke behoefte haal ik veel voldoening uit. Het is in dit vak ook fijn

wanneer je beschikt over een gezonde dosis geduld en je stabiel en voorspelbaar bent. Gelukkig eigenschappen die ik bezit!

Wat maakt dat jij je prettig voelt op de school waar je werkt?

Ik ben dol op de kinderen op onze school en vind de verscheidenheid aan culturen en het contact met alle ouders ook heel bijzonder en fijn. Op school zijn we een echt team en delen we de verantwoordelijkheid voor de kinderen. De laatste jaren zijn er best wat vernieuwende dingen gebracht, waarvan we echt zien dat ze werken. Dat is mooi!

Waarover verbaas jij je regelmatig?

Ik verbaas me erover dat er zo veel vacatures zijn voor leerkracht op de kleutergroepen. Het is het mooiste dat er is! Je kunt heel erg zelf invulling geven aan alles. Wat ik zo leuk vind is dat kleuters “informeel” leren, alles gaat spelenderwijs. Ik vind het dan ook weer leuk om daar mee te spelen, zien wat ze leren vanuit spel en daar dan weer lesstof aan koppelen. Oh ja, waar ik me ook over verbaas.....waarom er zoveel meer vrouwelijke leerkrachten zijn dan mannen. Kom op meesters!

Waarom zou iedereen jouw baan moeten willen?

Je werkt heel erg zelfstandig, maar hebt ook altijd de steun van een team. Je hebt enorm veel vrijheid, je geeft zelf je dag vorm. Hoe mooi is het om aan de basis te staan van de vorming van nieuwe burgers. Samen met de ouders leg je de fundering, het geeft enorm veel voldoening.

“Zodra je de klas binnenstapt vergeet je alles. Je staat aan en bent bezit van de kids, ze verwachten





“Hoe mooi is het om aan de basis te staan van de vorming van nieuwe burgers? Samen met de ouders leg je de fundering, dat geeft enorm veel voldoening.”

gewoon dat je er bent. Een juf hoort immers bij de school, bij het meubilair. “Slaap jij hier ook juf?” is een vraag die ik al meermaals heb beantwoord 😊”

